

**Kitabın Adı**  
**Her Güne Bir DEYİM**

**978-605-7911-97-1**

**Yayın Yönetmeni**  
**Nebi NEMUTLU**

**Yazar**  
**Ali IRMAK**

**Editör**  
**Elif NEMUTLU**

**Dizgi Grafik Tasarımı**  
**Yasemin IŞIK**

**Mutlu Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
**www.e-mutlu.com**

**Yayıncı Sertifika No.**  
**10628**

**WPC Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.**  
**Osmangazi Mah. Mehmet Kopuz Sok.**  
**No.: 17/1 Kıraç - Esenyurt**  
**İSTANBUL**

**Matbaa Sertifika No.**  
**50884**

**İstanbul, 2022**



**MUTLU**  
**YAYINCILIK**

Deyim hikâyeleri ilkökul müfredatına uygun olarak çocuklarımızın deyim dünyasını geliştirmek amacıyla kurgulanmıştır. Kitapta yer alan hikâyeler çocukların anlayabileceği şekilde planlanmıştır. Hikâyeler çocuklara hem deyimlerimizi sevdirecek hem de okuma alışkanlığı kazandıracaktır.

# Her Güne Bir DEYİM 30 GÜN



- Özgün Hikâyelerle DEYİMLER
- Okuduğunu Anlama ve Yorumlama
- Değerlendirme TEST'leri
- Dil Bilgisi Etkinlikleri
- Deneme Sınavı



**MUTLU YAYINCILIK**

**Metin ve öykülerin tamamının, her hakkı**  
**©Mutlu Yayıncılık'a aittir.**  
**Kitaba özel yazılmıştır.**  
**Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin, soru,**  
**şekil ve grafikler, ELEKTRONİK, mekanik,**  
**FOTOKOPİ ya da herhangi bir kayıt sistemiyle**  
**çoğaltılamaz, yayımlanamaz.**



## İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!  
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?  
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...  
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

**Mehmet Âkif ERSOY**



## ANDIMIZ

Türküm, doğruyum, çalışkanım,  
İlkem: Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu,  
milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan  
yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!



Küçük Hanımlar, Küçük Beyler  
Sizler, hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısı  
Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz.  
Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek,  
Ona göre çalışınız.  
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz!

**M. Kemal ATATÜRK**

*M. Kemal Atatürk*





# İÇİNDEKİLER

## Ağzından Çıkanı Kulağı Duymamak

- Düşüncesiz Kelimeler ..... 7
- Hikâye Anlama Testi 1 ..... 11
- Bunları Yapalım 1 ..... 12

## Ekmeğini Taştan Çıkarmak

- Taştan Ekmek..... 13
- Hikâye Anlama Testi 2 ..... 17
- Bunları Yapalım 2 ..... 18

## İçine Kurt Düşmek

- Elma Ağacı Hazinesi ..... 19
- Hikâye Anlama Testi 3 ..... 23
- Bunları Yapalım 3 ..... 24

## Kara Gün Dostu Olmak

- Zor Dakikalar ..... 25
- Hikâye Anlama Testi 4 ..... 29
- Bunları Yapalım 4 ..... 30

## İnce Eleyip Sık Dokumak

- Bir Dedektiflik Macerası ..... 31
- Hikâye Anlama Testi 5 ..... 35
- Bunları Yapalım 5 ..... 36

## Ağız Değiştirmek

- Yavru Köpek Nerede? ..... 37
- Hikâye Anlama Testi 6 ..... 41
- Bunları Yapalım 6 ..... 42

## Başına Çorap Örmek

- Gizli Plan ..... 43
- Hikâye Anlama Testi 7 ..... 47
- Bunları Yapalım 7 ..... 48

## Har Vurup Harman Savurmak

- Paralarım Uçtu Gitti ..... 49
- Hikâye Anlama Testi 8 ..... 53
- Bunları Yapalım 8 ..... 54

## Arapsaçına Dönmek

- Uçurtmalara Ne Oldu?..... 55
- Hikâye Anlama Testi 9 ..... 59
- Bunları Yapalım 9 ..... 60

## Ağız Açık Kalmak

- Uçurtma Yarışı ..... 61
- Hikâye Anlama Testi 10 ..... 65
- Bunları Yapalım 10 ..... 66

## Kaşla Göz Arasında

- Kedi Avı..... 67
- Hikâye Anlama Testi 11 ..... 71
- Bunları Yapalım 11 ..... 72

## Ağzında Bakla İslanmamak

- Büyük Sır..... 73
- Hikâye Anlama Testi 12 ..... 77
- Bunları Yapalım 12 ..... 78

## Göz Boyamak

- Pazarcının Elmaları..... 79
- Hikâye Anlama Testi 13 ..... 83
- Bunları Yapalım 13 ..... 84

## Baltayı Taşa Vurmak

- Veli'nin Sanat Eseri..... 85
- Hikâye Anlama Testi 14 ..... 89
- Bunları Yapalım 14 ..... 90

## Akla Karayı Seçmek

- Bitmeyen Yol..... 91
- Hikâye Anlama Testi 15 ..... 95
- Bunları Yapalım 15 ..... 96

## Bin Dereden Su Getirmek

- Ressam Papağan..... 97
- Hikâye Anlama Testi 16 ..... 101
- Bunları Yapalım 16 ..... 102

## Açık Vermek

- Sürpriz Kaleci..... 103
- Hikâye Anlama Testi 17** ..... 107
- Bunları Yapalım 17** ..... 108

## Bel Bağlamak

- Yılmaz'a Güvenilir mi? ..... 109
- Hikâye Anlama Testi 18** ..... 113
- Bunları Yapalım 18** ..... 114

## Canı Burnuna Gelmek

- Rüya Çocuk..... 115
- Hikâye Anlama Testi 19** ..... 119
- Bunları Yapalım 19** ..... 120

## Çorbada Tuzu Bulunmak

- Yardım Ordusu..... 121
- Hikâye Anlama Testi 20** ..... 125
- Bunları Yapalım 20** ..... 126

## Daldan Dala Konmak

- Papağan Neden Kaçtı? ..... 127
- Hikâye Anlama Testi 21** ..... 131
- Bunları Yapalım 21** ..... 132

## Eşğini Sağlam Kazığa Bağlamak

- Kötü Kahraman ..... 133
- Hikâye Anlama Testi 22** ..... 137
- Bunları Yapalım 22** ..... 138

## Dil Uzatmak

- Dilim mi Uzamış?..... 139
- Hikâye Anlama Testi 23** ..... 143
- Bunları Yapalım 23** ..... 144

## Eline Su Dökmek

- Canım Arkadaşım..... 145
- Hikâye Anlama Testi 24** ..... 149
- Bunları Yapalım 24** ..... 150

## Hevesi Kursağında Kalmak

- Kovalamaca ..... 151
- Hikâye Anlama Testi 25** ..... 155
- Bunları Yapalım 25** ..... 156

## Etekleri Zil Çalmak

- Papağan Gidiyor mu? ..... 157
- Hikâye Anlama Testi 26** ..... 161
- Bunları Yapalım 26** ..... 162

## İpe Un Sermek

- İpe Un Serilir mi?..... 163
- Hikâye Anlama Testi 27** ..... 167
- Bunları Yapalım 27** ..... 168

## Kabak Tadı Vermek

- Geveze Arkadaşım ..... 169
- Hikâye Anlama Testi 28** ..... 173
- Bunları Yapalım 28** ..... 174

## Gözünde Büyütmek

- Dev Gibi Canavar ..... 175
- Hikâye Anlama Testi 29** ..... 179
- Bunları Yapalım 29** ..... 180

## Burnunun Dikine Gitmek

- Son Macera ..... 181
- Hikâye Anlama Testi 30** ..... 185
- Bunları Yapalım 30** ..... 186

## Deneme Sınavı Test 31

Yanıt Anahtarı ..... 191



AĞZINDAN ÇIKANI  
KULAĞI  
DUYMAMAK



"Düşünmeden konuşmak, sözlerini tartmadan söylemek" anlamında bir deyim.

1

## DÜŞÜNCE SİZ KELİMELER

Umut kitabının son sayfasına gelmeden neler olacağını tahmin etmişti. Kitabın sonunda da tahmininde yanılmadı. Umut okuduğu kitabı beğendi. Kitabın ikincisi de vardı. Umut daha ikinci kitabı almamıştı. Umut bunları düşünürken elindeki kitabı kitaplığına kaldırdı. "Şimdi oyun zamanı!" diyerek dışarı çıktı.

Apartmanlarının bahçesinde bir süre dolandıktan sonra sokağa adımını attı. Sokaktan geçenler oluyordu. Bazı komşuları pencereden etrafı izliyorlardı. Tüm bunlara rağmen Umut için sokak boş sayılırdı. Çünkü sokakta Umut'un oynayacağı bir arkadaşı yoktu. Umut biraz kendi kendine vakit geçirdi. Sonra iki çocuk ellerinde topla sokakta göründüler. Umut çocuklara baktı. Çocuklar ne zaman ortaya çıkmışlardı? Umut farkına bile varmamıştı. İşin garibi Umut çocukları tanımıyordu.

Çocuklar Umut'a yaklaştılar. Umut çocukların birbirine çok benzediğini fark etti. Çocukların ikiz olduklarını düşündü. Çocuklar ise sadece akrabaydılar. Umut'un düşündüğü gibi ikiz değillerdi. Sokaklarında oturan bir akrabalarına gelmişlerdi. Evde canları sıkılınca onlar da oyun oynamak için dışarı çıkmışlar, Umut'u görünce de yanına gelmişlerdi. Umut'a yaklaşan çocuklar, "Bizimle oynar mısın?" diye sordular. Umut çocukların teklifine sevindi. Çocuklarla hemen arkadaş oldu.

Üç arkadaş önce kendi aralarında maç yaptılar. Sonra kaldırımın üzerine oturup birbirlerine bilmeceler sordular. Fıkralar anlattılar. Kahkahalarla güldüler. Umut yeni edindiği arkadaşlarıyla oynarken Veli sokağın başında göründü. Umutların binasının önünden gelen kahkaha seslerini bir süre dinledi.

Veli kimdi? Neden çocukları dinliyordu? Veli, Umut'un en iyi arkadaşıydı. Aynı sokakta oturuyorlardı hem de aynı sınıfa gidiyorlardı. Bir de Rana vardı. O da Veli gibi Umut'un en iyi arkadaşıydı. Rana evdeydi. Onun şimdilik sokakta olanlardan haberi yoktu. Veli yavaş yavaş Umut'a yaklaştı. Burunlarının dibine kadar geldi. Umut yeni arkadaşlarını güldürmek için fıkra anlatıyordu. Veli'nin geldiğini fark etmedi. Veli buna çok kızdı. Kızmasının asıl nedeni ise Umut'un yeni arkadaşlar bulmasıydı. Yoksa Veli arkadaşı Umut'u kıskanmış mıydı? İnsanlarda kıskançlık duygusu olmaz mıydı?

Geç de olsa Umut, Veli'nin geldiğini fark etti. Umut yeni arkadaşlarının bilmecelerine cevaplar vermeye çalıştığı için Veli'ye hoş geldin dememişti. Veli'yi arkadaşlarıyla da tanıştırmamıştı. Veli de öylece bekledi. Biraz sonra Umut, Veli'ye döndü. Sadece gülümsedi. Ne olduysa da ondan sonra oldu. Veli açtı ağzını yumdu gözünü. Ağzına geleni söyledi. "Sen ne biçim arkadaşsın? Yanınıza geldiğim hâlde beni görmüyorsun. Neden böyle yapıyorsun?" dedi. Umut'un yüz ifadesi birden değişti. Karşısında en iyi arkadaşı duruyordu ama arkadaşının ağzından çıkan bu kelimeleri daha önce



duymamıştı. Veli tüm bu olumsuz kelimeleri kendisine mi söylüyordu? Veli düşünmeden konuşuyordu. Kelimelerini tartmadan söylüyordu.

Umut'un yeni tanıştığı çocuklar yavaş yavaş kalktılar. Sonra da arkalarına bakmadan gözden kayboldular. Veli ise durmuyordu. Kelimelerin biri gidiyor bir yenisi geliyordu. "Uzun zamandır arkadaşız. Buna rağmen beni tanımadığımız arkadaşlara tercih ettin. Olur mu böyle şey?" diyordu. Umut hâlâ şaşkınlık içerisindeydi. Ağzını açıp da cevap veremedi. Veli'nin kelimeleri arasına giremedi.

Umut en sonunda dayanamadı. **"Senin ağzından çıkan kulakların duyuyor mu?"** dedi Veli'ye. Veli, Umut'un tepkisi karşısında hemen sustu. Öylece Umut'a baktı. Veli bir sürü kırıcı kelime kullanmıştı. Söylediği kelimelerin hiçbirini de kulakları duymamıştı. Kelimeler ağzından öylece dökülmüştü. Veli zaman geçtikçe yaptıklarını daha iyi anladı. Arkadaşına karşı



düşünmeden, tartmadan birçok kırıcı kelime kullanmıştı. Şimdi ne yapacaktı? Özür dilese Umut kendini bağışlar mıydı? Bunu denemekten başka çaresi yoktu. "Özür dilerim. Çok düşüncesizce konuştum. **Ağzımdan çıkanı kulağım duysaydı böyle olmazdı.**" dedi.

Umut, arkadaşına baktı. Arkadaşı gerçekten de üzgündü. Bunun üzerine Umut gülümsedi. Arkadaşının yüzündeki gülümsemeyi gören Veli'nin de yüzünde gülücükler açtı. Veli rahatlamıştı. Arkadaşının kendini affettiğini görünce, "Sana çikolata ısmarlayayım mı?" dedi. Umut böyle bir teklifi kaçırır mıydı? "Hemen gidelim!" diyerek mahalle bakkalının yolunu tuttular.

Bakkalın önünde kendilerini bir sürpriz bekliyordu. Umut, Rana'yı görünce, "Kendini affettirmek için Rana'ya da çikolata alabilirsin!" dedi. Veli buna itiraz etmedi. **Ağzından çıkanı kulakları duymamıştı.** Şimdi de kendini affettirmek için her şeyi yapmaya hazırdı. Ama bu Veli için ceza sayılmazdı. O arkadaşlarına ikramda bulunuyordu.

Üç arkadaş ellerinde çikolatalarla bakkaldan çıktılar. Umut'un dikkatini yanından geçen bir adam çekti. Umut'un dikkatini aslında adamın kendisi değil sırtında taşıdıkları çekmişti. Kimdi bu adam? Sırtında neden o kadar ağır bir eşya taşıyordu?





1. Sokaktan insanlar geçtiği hâlde Umut neden sokağı boş sayıyor?

- A) Sokaktan geçenleri görmediği için
- B) Sokaktan geçenleri tanımadığı için
- C) Oynayacak arkadaşı olmadığı için

2. Umut sokakta kimleri görüyor?

- A) Tanımadığı iki çocuğu
- B) Çok sevdiği öğretmenini
- C) Uzun zamandır görmediği arkadaşını

3. Sokakta birbirlerine benzeyen iki çocuğu gören Umut ne düşünüyor?

- A) Oyun oynamayı
- B) Çocukların ikiz olabileceğini
- C) Ödevlerini neden yapmadığını

4. Aşağıdakilerden hangisi Umut'un yeni tanıştığı çocuklarla yaptığı şeyler arasında yoktur?

- A) Oyun oynamaları
- B) Birbirlerine bilmece sormaları
- C) Masal anlatmaları

5. Hikâyede geçen Veli kimdir?

- A) Umut'un en iyi arkadaşı
- B) Umut'un öğretmeni
- C) Umut'un babası

6. Veli, Umut'a neden kızıyor?

- A) Kendisi ile oyun oynamadığı için
- B) Oyunu zamanında başlatmadığı için
- C) Yeni arkadaşlar bulduğu için

7. "Veli ..... konuşuyor, ağzına geleni söylüyordu." cümlesindeki boşluğa hikâyeye göre hangi kelime gelirse doğru olur?

- A) düşünmeden
- B) bilerek
- C) bağırarak

8. Hikâyeye göre; Veli'nin arkadaşı için bir sürü kırıcı kelimeler kullanmasının nedeni hangi duyguyla açıklanabilir?

- A) sevinç
- B) korku
- C) kıskançlık

9. Veli neden üzülüyor?

- A) Çok sevdiği topunu kaybettiği için.
- B) Arkadaşına kırıcı sözler söylediği için.
- C) Maçı kaybettiği için.

10. Veli kendini affetirmek için Umut'a ne alıyor?

- A) çikolata
- B) top
- C) kitap

# 1

## BUNLARI YAPALIM

### Dil Bilgisi Etkinlikleri

#### EŞ ANLAMLI KELİMELER

1. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

1 MUALLİM

2 BİLİM

3 OKUL

4 ÖĞRENCİ

5 EV

6 GARİP

7 YARAR



#### EŞLEŞTİRME

2. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklı olmuştur? Nedenini yazınız.



## EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARMAK



"Geçimini sağlamakta çok becerikli olmak" veya "En zor koşullarda bile kazancını sağlamak" anlamında bir söz.

## TAŞTAN EKMEK

Çikolatalar bitti. Veli başından geçenleri Rana'ya anlatmadı. Anlatmamasının nedeni olayı bir kez daha hatırlamak istememesiydi. Veli, Rana ile öylesine konuşuyordu. Umut ise gözlerini uzaklaşan adama dikmişti. Sonra adamın peşinden gitme kararı aldı. Yoksa meraktan çatlardı. Veli ve Rana, Umut'un koşar adımlarla uzaklaştığını gördüler. Onlar da Umut'un nereye gittiğini merak ettiler. Hemen Umut'un peşine takıldılar.

Çocuklar zor da olsa Umut'a yetiştiler. "Nereye gidiyorsun? Bizi beklesene!" dediler. Umut cevap vermedi. Adam önlerinde durdukları binanın içine girmişti. Bu binayı çocuklar sevmezdi. Nedeni ise Huysuz Abdi'nin bu binada oturuyor olmasıydı. Huysuz Abdi'yi mahallede tanımayan yoktu. Huysuz Abdi tüm mahallenin baş belasıydı. Çocukları sevdiği söylenemezdi. Çocukların topunu kesip dururdu. Sirtında eşya taşıyan adam yoksa Huysuz Abdi'nin evine mi gelmişti? Eğer böyleyse bu üzücü bir durumdu. Huysuz Abdi ne yapıp edip yine huysuzluk çıkaracaktı.



Rana, Umut'a iyice yaklaştı. "Burada ne yapıyoruz?" diye sordu. Sesinde bir tedirginlik vardı. Haksız da sayılmazdı. Huysuz Abdi'nin sesini duyunca tedirginliği daha da arttı. Huysuz Abdi bağırip duruyordu. "Eşyayı neden geç getirdin? Ben de sana paranın yarısını veririm." diyordu. Üç arkadaş Huysuz Abdi'nin adama bağırdığını anladılar. Kenara çekilip beklediler.

Bir süre sonra adam dışarı çıktı. Terleri daha kurumamıştı. Terler alınandan pıt pıt diye damlıyordu. Adam dinlenmek için kaldırıma oturdu. Çocukları fark etmedi. O kendi hâlinde, kendi dünyasındaydı. "Eşyasını zamanında getirdim. Sağlam da teslim ettim. Neden paramı vermedi?" diye söylenip durdu. Umut, adamın durumuna üzüldü. Adam çok yorulmuş olmalıydı. Belki de adamı asıl yoran Huysuz Abdi'nin yaptıklarıydı. Adam her ne düşündüyse oturduğu yerden hızlıca kalktı. "Benim moralimi kimse bozamaz. **Çocuklarımı geçindirmek için ekmeğimi taştan bile çıkarırım.**" diyerek gözden kayboldu. Üç arkadaş da garip adamın arkasından baktılar. İçlerinden de Huysuz Abdi'ye kızdılar.

Adamın gidişinden sonra Veli garip davranmaya başladı. Veli yerden bir taş aldı. Taşa bakıp durdu. Bir yandan da "Nasıl olur?" diyordu. Veli taşa şaşkınlıkla bakıyordu. Umut ve Rana da aynı şaşkınlıkla Veli'ye bakıp olanları anlamaya çalışıyorlardı. Umut, elinde taş olan arkadaşına ne yaptığını sordu. Veli de "Taştan ekme nasıl çıkar? Onu anlamaya çalışıyorum!" diye cevap verdi. Umut ve Rana cevap karşısında ne diyeceklerini bilemediler. Adamın söylediği sözlerin anlamı farklıydı. **Adam, ekmeğini taştan çıkarmakla en zor işleri bile yapıp geçimini sağlayabilecek beceride olduğunu söylemek istemişti.** Veli'nin anladiğı ise çok farklıydı.



Rana Veli'ye, "Veli! Biraz çabuk ol da elindeki taştan ekmeğini çıkar!" diye bir şaka yaptı. Umut, Rana'nın sözleri karşısında gülmek için kendini zor tuttu. Veli de Rana'nın sözlerini ciddiye alıp taşı sıkıp durdu. Veli adam gibi ter içinde kaldı. Ama beklediği gibi ekmeği bir türlü taştan çıkaramadı. Umut ve Rana daha fazla dayanamadılar. Gülmekten kendilerini yerlere attılar. İki arkadaşın gülmelerini durdurmak mümkün olmadı. Veli arkadaşlarının güldüğünü görünce ortada bir gariplik olduğunu anladı. "Neler oluyor?" diye sormak istedi. Sonra elindeki taşta baktı. Adamın sözlerini yanlış anladığını ancak o zaman fark etti.

Veli daha fazla komik duruma düşmemek için elindeki taşı fırlattı. Taş yerde yuvarlandı. Tam da Huysuz Abdi'nin ayağının dibinde durdu. Huysuz Abdi taşı eline aldı. Umut ve arkadaşlarına dönerek "Bu taşı kim attı?" diye bağırdı. Üç arkadaş



Huysuz Abdi'nin sesini duyunca oldukları yerde kalakaldılar. Onun hangi arayanlarına geldiğine şaşırdılar.

Huysuz Abdi'nin geliş nedeni ise başkaydı. Çocuklardan dışarıdaki birkaç parça eşyayı içeri taşımalarını istiyordu. Kendisi biraz rahatsız olduğu için bunu yapamıyordu. Çocuklar ne diyeceklerini bilemediler. Bir eşyaya baktılar bir de Huysuz Abdi'ye. Biraz önce bir olay yaşamışlardı. Ekmeğini taştan çıkarmaya çalışan adam yaşanan olayın kahramanıydı. Şimdi kahraman için bir şey yapma vaktiydi. Umut, Huysuz Abdi'ye, "Parasını verirsen taşırız!" dedi. Rana ve Veli "Neeee!" diye bağırdılar. Umut'un para istemesine şaşırdılar. Huysuz Abdi de şaşkındı. Bir yandan da merak ediyordu. Umut'a ne kadar para istediğini sordu. Umut da Huysuz Abdi'nin, eşyasını taşıyan adama vermediği kadar para istedi. Huysuz Abdi bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine üç arkadaş Huysuz Abdi'nin eşyalarını taşıdılar. Huysuz Abdi bu sefer huysuzluk yapmadı. Umut ve arkadaşlarına istediği parayı verdi.

Parayı alan çocuklar hızlıca adamın peşinden koştular. Adamı bulup parasını vereceklerdi. Peki adamı bulabilecek miydiler?





1. Veli başından geçenleri neden Rana'ya anlatmak istemiyor?

- A) Rana'nın başını şişirmek istemiyor.
- B) Yaşadığı olayı hatırlamak istemiyor.
- C) Rana kendisini dinlemiyor.

2. Umud neden adamın peşinden gitme kararı alıyor?

- A) Merak ettiği için
- B) Adamı tanıdığı için
- C) Arkadaşı söylediği için

3. Adamın içeri girdiği binada kim oturuyor?

- A) Veli ve ailesi
- B) Rana ve ailesi
- C) Huysuz Abdi

4. Huysuz Abdi nasıl biridir?

- A) Çocukları pek sevmeyen biri
- B) Çocukları çok seven biri
- C) Çocuklarla top oynamayı seven biri

5. Huysuz Abdi eşyasını taşıyan adama parasının yarısını neden vermiyor?

- A) Parası olmadığı için
- B) Adam eşyaları geç getirdiği için
- C) Adam parayı fazla bulduğu için

6. Huysuz Abdi'nin eşyalarını taşıyan adam kaldırıma oturup ne düşünüyor?

- A) Huysuz Abdi'nin parasını neden vermediğini
- B) Çocukluk günlerini
- C) Umud ve arkadaşlarına ne olacağını

7. Veli yerden aldığı taşı neden inceliyor?

- A) Taşın değerli olduğunu düşünüyor.
- B) Taşı nereye koyacağını düşünüyor.
- C) Taştan ekmeğin nasıl çıkacağını merak ediyor.

8. "En zor işleri bile yapıp geçimini sağlayabilecek beceride olmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kafa kafaya vermek
- B) Ekmeğini taştan çıkarmak
- C) Etekleri zil çalmak

9. Huysuz Abdi çocuklardan ne istiyor?

- A) Eşyalarını taşımalarını
- B) Başka yerde oynamalarını
- C) Bakkaldan ekmek almalarını

10. Hikâyeye göre yaşanan olayın kahramanı kimdir?

- A) Huysuz Abdi
- B) Umud ve arkadaşları
- C) Ekmeğini taştan çıkaran adam

## BULMACA

1. Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını bulmacadan bulup işaretleyelim.

BAYAT

KORKAK

BARIŞ

TEMİZ

GÜZEL

AKŞAM

GECE

ESKİ

BAŞLANGIÇ

DAR

SERT

İLK

AÇIK

T	A	Z	E	J	K	V	U	E	Z	Ç	M	L	K	A	B
O	D	F	C	G	I	L	H	N	R	İ	K	V	İ	Ç	K
Y	Ğ	Ü	T	E	S	M	A	N	İ	R	E	Ö	R	V	A
K	U	R	N	Ş	S	G	T	F	I	K	R	N	L	V	P
A	E	M	B	N	O	U	I	K	J	İ	Z	Ç	İ	L	A
F	G	İ	U	K	N	Ö	R	V	T	N	T	R	Z	V	L
G	E	N	İ	Ş	Z	Ç	A	Y	S	A	B	A	H	H	I
J	Ö	V	C	B	A	T	Ü	I	G	O	D	N	B	Y	U
Ş	U	İ	F	G	A	K	İ	Y	Z	S	A	V	A	Ş	B
G	Ü	N	D	Ü	Z	B	Z	E	J	Ğ	H	P	F	İ	İ
V	Y	Ş	H	P	T	Ü	İ	N	A	E	A	K	M	N	C
J	Y	T	D	Ö	U	İ	B	İ	T	İ	Ş	A	K	A	N

## EŞ SESLİ KELİMELER

2. Verilen eş sesli kelimelerin farklı anlamlarıyla cümleler yazınız.

yüz



\_\_\_\_\_

yüz



\_\_\_\_\_

kaz



\_\_\_\_\_

kaz



\_\_\_\_\_

İÇİNE KURT DÜŞMEK



"Kuşkulanmak, şüphelenmek" anlamına gelen bir deyim.

## ELMA AĞACI HAZİNESİ

Umut ve arkadaşları uzun arayışlar sonrasında adamı buldular. Adamın parayı kabul edip etmeyeceğini bilmiyorlardı. Parayı adama uzatıp Huysuz Abdi'nin parası olduğunu söylediler. Bu doğrudu. Para Huysuz Abdi'nin parasıydı. Adam bunu duyunca parayı almayı kabul etti. Umut ve arkadaşları görevlerini tamamlamanın mutluluğuyla evlerine döndüler.

Umut, binalarının bahçesinden geçerken ayak izlerine rastladı. Ayak izlerinden şüphelendi. Ayak izlerini gören Umut'un **içine bir kurt düştü**. Ayak izlerini takip etti. Ayak izleri binanın arka bahçesine kadar uzanıyordu. "Bu ayak izlerini kim bırakmış olabilir?" diye kendi kendine sordu. Umut'un şüphesi iyice arttı. İçindeki kurt, kendisini kemirip durdu. Umut'un takip ettiği ayak izleri, bahçelerindeki elma ağacının dibinde son buluyordu. Elma ağacının etrafı kazılmıştı. "Ağacın etrafı neden kazılmış acaba?" diye düşündü. Yoksa ağacın altında hazine mi aranmıştı? Bunu düşünmek Umut'u biraz korkuttu. Umut şimdi ne yapacaktı?



Aklına yapacak bir şey gelmeyen Umut, elma ağacını arkasında bırakarak evine geldi. Ancak akli fikri elma ağacındaydı. "Hazine arayan her kimse acaba hazineyi buldu mu?" diye söylenip durdu. Elma ağacı hazinesi rüyasına bile girdi. Umut sabah uyandığında içindeki kurt da harekete geçti. Bu kurt, şüphe kurduydı. **İnsanın içine bu kurt düştüğünde herkesten şüphe duyulurdu.** Umut da herkesten şüpheleniyordu.

Umut, bahçedeki eski köpek kulübesinin arkasına saklandı. Bahçeye giren çıkanları takip etmeye başladı. Bahçeye girenlerin hepsi de Umut'un tanıdıklarıydı. Tanıdık da olsa Umut için herkes şüpheliydi. Umut, bahçeye girenlerin önce ayaklarına bakıyordu. "Bu olamaz! Bu olamaz!" diye bir bir tanıdıklarını eleyip durdu. Artık herkes elenmişti. Herkes elendiğine göre elma ağacının etrafını kazan kimdi?

Umut bekledi. Biraz sonra beklemediği biri geldi. Bu, arkadaşı Veli'den başkası değildi. Umut, arkadaşını görünce saklandığı yerden çıktı. Sessizce arkadaşına yaklaştı. Veli'nin kolundan tutarak, "Sessizce benimle gel!" dedi ve Veli'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Veli, arkadaşının garip davranışları karşısında şaşırıldı. Neler olduğunu anlamaya çalıştı. Veli sormadan Umut olanları bir bir anlattı. Veli hayretler içerisinde kaldı. "Emin misin?" diye sordu. Umut etrafına baktı. Konuşmalarının kimse tarafından duyulmadığına emin olmak istiyordu. Sonra sessizce, "Eminim!" dedi. Umut'un davranışları ve söyledikleri Veli'yi de kuşkulandırdı. **Onun da içine bir kurt düşmüştü.** O da etrafını incelemeye başladı. Artık o da herkesten şüpheleniyordu.

İki arkadaş elma ağacını yine izlemeye aldılar. Eski köpek kulübesinin arkasına saklandılar. Umut iyi saklanmıştı ama Veli'nin göbeği biraz dışarıda kalmıştı. Veli bundan